

Wandeling naar Bemelen via het golfterrein

door Jo Decker en Jo Purnot

Dit maal een wandeling richting Bemelen. De route van ongeveer 6,5 kilometer loopt via de pas aangelegde golfbanen naar Bemelen en is, op de trappen die de Zwarteweg oversteken na, goed te doen, ook voor mensen met kinderwagens.

Vertrekpunt aan de kerk van Cadier en Keer.

Afstand 6,5 km.

Als u met de rug naar de kerk staat gaat u naar links de Kerkstraat in. Kruispunt oversteken naar het Raadhuisplein en voor de Aldi langs naar rechts lopen. Dan linksaf de Limburgerstraat inlopen en de eerste straat naar rechts (Beatrixstraat) inlopen.

Er zijn deskundigen die beweren dat de Limburgerstraat ooit onderdeel was van een Romeinse weg. In ieder geval was deze weg er al in de Middeleeuwen. Hij liep van de Franse kust naar de Duitse stad Trier. In de Middeleeuwen werd de weg ook Oeslingersweg genoemd. Oesling was de benaming van een gedeelte van de Ardennen. De naam Limburgerstraat is genoemd naar het Waalse stadje Limbourg sur Vesdre, omdat een zijtak van de weg daarheen leidde.

Deze Beatrixstraat aanhouden tot de tweede kruising waar we linksaf de Irenestraat ingaan. We blijven deze straat volgen tot op de T-kruising met de Christinastraat. Hier steken we over en lopen tussen de huisnummers 7 en 9 het voetpad door.

Voordat de patiobungalows hier gebouwd werden, liep op de plek waar nu het voetpad ligt, een veldweg die een verbinding vormde tussen het dorp en de Bemelerweg.

Op de T-kruising (Bemelerweg) rechtsaf tot aan het zebrapad. Bij het zebrapad oversteken en direct links aanhouden de Bakkerboschweg in. Deze helemaal aflopen en de zijwegen negeren. U komt bij de

parkeerplaats van het Missiehuis uit, waar u rechts aanhoudt, de Lindelaan in.

Het Missiehuis werd in 1893 gesticht door Franse paters van de orde Sociëteit van Afrikaanse Missiën (SMA). Het doel van de paters was missionarissen op te leiden om in de missiegebieden in Egypte en aan de westkust van Afrika het katholieke geloof te verkondigen. Honderden jongemannen zijn er in de loop der jaren opgeleid. Er loopt een ondergrondse gang van 144 in mergel uitgekapte treden naar de lager gelegen voorraadkelder van de wijnhandel. In maart 1954 brandde het gebouw voor een groot gedeelte af. Alleen de vleugel achter de kapel bleef gespaard. Op de bestaande fundamenteen herrees een nieuw Missiehuis, zoals wij het tegenwoordig kennen. Door de teruggang werd de gymnasiale opleiding rond 1970 afgebouwd. Het Missiehuis werd naderhand en na aanpassingen erkend als bejaardenoord voor kloosterlingen. Tegenwoordig wonen er ook niet-religieuze bejaarden. Tevens werd er het Afrika-Museum gevestigd.

Deze laan lopen we door tot voorbij de kloosterkapel. Wij lopen vervolgens naar beneden langs kruiswegstaties

De veertien staties die in het kruiswegpark staan zijn officieel aangemerkt als beschermd monument. Zij dateren uit 1895.

Beneden komen wij bij een muur met de stenen bank. Hier hebben wij bij helder weer een prachtig uitzicht over Maastricht.

Bijna 120 jaar geleden werden hier resten aangetroffen van een Romeins landgoed (villa). Hier beneden ligt 't Pannesjtök wellicht genoemd naar de vele restanten, dakpannen, aarden potten en scherven die hier gevonden werden.

U gaat nu richting Lourdesgrot.

De eerste daad van de stichter van het Missiehuis, Gaston Describes, was het bouwen van de Lourdesgrot. Hij was afkomstig uit de streek van Lourdes. Na de bouw van de grot werd pas het klooster gebouwd.

De Lourdesgrot werd vanaf den beginne tot in de jaren vijftig druk bezocht en was weldra een bekend bedevaartsoord, een goede bron van inkomsten voor de paters. Nu nog komen er dagelijks mensen een kaarsje opsteken.

U loopt links van de grot; daar staat een bidkapel en is er een klein kerkhofje.

De kleine kapel is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Smarten. In deze kapel bevinden zich vijftien graven waaronder dat van pastoor Waelbers. Hij was in de tijd van de bouw van het Missiehuis pastoor van Cadier en Keer. Als dank voor zijn medewerking bij de bouw werd hij hier begraven.

Vervolgens loopt u even naar rechts en dan links afslaan (gele paaltjes route) volgen. Deze veldweg heet *de Patersjwieëg* of Kloosterpad. U loopt nu tussen de pas aangelegde golfbanen door richting Sint Antoniusbank ('t Gehuug).

Aan het einde van dit pad naar links, u komt uit op de verharde weg (*Zwarteweg-oude trambaan*) deze oversteken en rechtdoor langs de lindeboom doorlopen, dus de gele route vervolgen. U komt uit in Bemelen, waar u op de driesprong naar rechts gaat en de weg naar links negeert. U komt aan de T-kruising tegenover het Europa-huis uit.

Het Europahuis heeft een aantal functies gekend. Waarschijnlijk hebben daar Antonieten gewoond. Daarna is eind 19^{de} eeuw het klooster gekocht door Franse zusters. Na als nonnenklooster te hebben gediend, werd het een dependance van het Missiehuis. Ook namen er broeders hun intrek. In 1950 werd het omgebouwd tot hotel. Van 1964 tot 1967 fungeerde het als gezellenhuis van de Staatsmijnen. Najaar 1967 krijgt het de bestemming van Europahuis: een

soort congrescentrum. Inmiddels is het complex omgebouwd tot appartementen.

Hier gaat u naar rechts, voor het Europa-huis langs. Na ongeveer 100 meter een smal voetpad naar links inslaan (blauwe paaltjes). Dit pad wordt een verharde weg welke u uitloopt tot bij de T-kruising, waar u links afslaat (blauwe route). Op de kruising links aanhouden en weer direct links de holle weg aflopen (blauwe route). Op de verharde weg aangekomen, deze rechtdoor volgen (gele route). Hierna de eerste veldweg naar rechts inslaan en dit pad vervolgen tot aan een voetpad dwars door de akkers naar rechts (gele route) en dit aflopen. Via de trappen de Zwarteweg (voormalig tracé van een tramweg) oversteken en het *Bunderdelsvoetpad* tot aan de Groenerein aflopen. Bij de T-kruising met de Groenerein hier naar links afslaan. De eerste weg rechtsaf (Wangraaf) aanhouden en bij de T-kruising oversteken, links en direct weer rechts inslaan (Burg. Huibenstraat). We lopen nu weer naar het Raadhuisplein. Het plein oversteken en links aanhouden richting de kerk. Zo komen we weer uit bij het vertrekpunt aan de kerk.