

Een wandeling naar Margraten

De voorjaarswandeling

door Fer Close en Heerko Damsma

De nu volgende wandeling leidt richting Margraten via Julianagroeve, Schiepersberg, Achterberg en Groot Welsden en gaat terug naar Cadier en Keer langs de zuidkant van de Amerikaanse begraafplaats. De wandeling is ongeveer 10 kilometer, heeft weinig hoogteverschillen en leidt via ruime halfverharde wegen en (kleine) asfaltwegen

We vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de kerk in Cadier en Keer en lopen rechts de Kerkstraat in.

We nemen direct links de Kusterkestraat en komen in de Limburgerstraat waar we naar rechts gaan.

De Limburgerstraat is een Middeleeuwse handelsweg. De weg leidde van Maastricht via Keer, Honthem, Terlinden, Hoogcruts, Henri-Chapelle naar Trier. De weg heeft aan een aftakking naar het stadje Limbourg aan de Vesdre zijn naam te danken.

We gaan dan de eerste straat links in, de Keunestraat.



Vroeger (17^{de} en 18^{de} eeuw) lag aan het begin van de Keunestraat een grote hoeve die eigendom was van de familie Konings (Keunings). Vandaar de naam Keunestraat. *De Keunestraat lopen we helemaal af tot bij de bosrand (onder de Roezekoele) en gaan naar rechts, de Koeberweg in. Hier ligt nog een waterput die*

dateert uit 1919. Het was toen al een aantal jaren zo droog geweest dat in het dorp het drinkwater voor het vee een groot probleem was. Met de aanleg van de lager gelegen put, dacht men ook in droge periodes voldoende drinkwater voor het vee in de buurt te hebben.

U kunt deze weg gewoon rechtdoor lopen, maar u kunt ook aan de linkerkant het bospaadje omhoog gaan langs de Koeberg en dan voorbij de

Julianagroeve weer op de oorspronkelijke bosweg uitkomen.

(foto: Frans Mingels)



Koeberg

Na het pad naast de Julianagroeve naar links, zijn er een aantal plaatsen aan de linkerkant van het pad waar we gele dovenetel kunnen zien bloeien. De meeste van deze planten zijn echter (vermoedelijk uit tuinafval) verwilderde planten. We kunnen dat zien omdat de bladeren min of meer afgeronde grijswitte vlekken vertonen. Op echte wilde gele dovenetels komen deze vlekken niet voor. Deze cultuurvariëteit van de gele dovenetel groeit op voedselrijkere en vochtigere plaatsen dan de wilde gele dovenetel.

Langs deze weg zijn in de winter van 2018 veel bomen gekapt, met de bedoeling open plekken te creëren ten gunste van schrale vegetaties en daar in en op levende diertjes. Het geheel wordt daarom regelmatig door een gescheperde schaapskudde begraasd. Als het bos aan de rechterzijde ophoudt, staat er een mooie lage knotwilg. De dikke stam is al voor een groot deel verrot, maar er is nog voldoende levende schors om de sapstroom van en naar de geknotte kroon op gang te houden. Zolang dat zo is zal de boom blijven leven. Als de houtrot verder doorzet zal de stam uiteindelijk het loodje leggen, omdat er te weinig steun meer is.

In het bos aan de linkerkant hebben dassen in de loop der jaren een redelijk grote burcht aangelegd. We zien hier verscheidene hopen in de opgeworpen

hopen aarde.



Deze bosweg blijven we steeds maar rechtdoor volgen. Op de plaats waar een weg naar rechts gaat, gaan wij nog steeds rechtdoor.

We vervolgen de weg, met aan de linkerkant het bos, een pad naar links gaan we niet in, we lopen door totdat we aan de verharde weg van Klein Welsden naar Margraten uitkomen (plaatselijk bekend als de Mössjepöt).

Nu we het bos uit zijn en wat hoger lopen, kun je goed zien dat je hier op het plateau loopt. De hoogteverschillen zijn minder groot, omdat hier geen echte droogdalen meer liggen. Als nog niet alles in blad staat en het weer dat toestaat, kun je hier heel ver kijken.

Hier gaan we even naar rechts tot aan de wegwijzer naar Groot Welsden en nemen de onderste van de drie wegen naar links (bordje met verwijzing naar huisnummer 1 -21).

Na huisnummer 18 gaan we naar rechts en volgen de holle weg naar Margraten.

Bovenaan steken we de straat over en lopen rechtdoor tot aan de Julianalaan die we links in gaan. Tegenover huisnummer 42 gaan we rechts de Andreasstraat in.

Daarna gaan we naar rechts (Doctor Poelsstraat) en meteen de volgende straat naar links.(Hoenderstraat).

We lopen deze weg (past. Brouwersstraat) af tot bij de wegwijzer naar Sibbe en gaan hier naar links. Hier heeft u de keuze uit twee plaatsen om iets te drinken: direct om de hoek links bij café Chriske of tegenover de kerk bij de lunchroom,(op dinsdag gesloten) .

We vervolgen onze weg door "de gats" (Kerkpad), vlak vóór de lunchroom

en komen op de Rijksweg uit. Hier gaan we naar rechts richting stoplichten en steken daar de weg over en gaan de Dobbelsteynstraat in. We lopen deze straat af. Op de hoek staat een uniek smeedijzeren wegkruis, (zie foto). Als we aan de linkerkant bij een wegkruis komen, gaan we het pad daar tegenover in.



(foto: Jurgen Mingels)

Op dit pad is het landschap van het plateau nog beter zichtbaar. Er zullen in de lente mogelijk enige veldleeuweriken te horen zijn als u hier loopt. Meestal kun je deze vogeltjes wel goed horen, maar ze zijn vaak zo hoog dat je ze nauwelijks kunt zien, zeker niet als je daarvoor min of meer tegen de zon in moet kijken. Vaak zit hier ook een buizerd op één van de weidepaaltjes op de uitkijk.

U loopt geruime tijd langs het Amerikaans kerkhof.

Op de begraafplaats werden in november 1944 de eerste gesneuvelde militairen begraven, Amerikanen, Duitsers en andere nationaliteiten. Na de oorlog werden de Duitsers overgebracht naar het oorlogskerkhof in IJsselsteyn. Van de ruim 17000 Amerikaanse “jongens” bleven er 8301 in Margraten achter, de overigen werden in hun Vaderland herbegraven.

Bij de Y-splitsing gaat u links naar beneden en bij de volgende T-splitsing naar rechts. (Niet doorlopen tot bord Honthem).

Bij een wegkruis en bank gaan we naar links en bij het volgende kruispunt (bij Gasunie) rechtdoor en steken daarbij de Valkenburgerweg over.

Deze pas overgestoken weg is nu een veldweg, maar was eertijds een handelsweg tussen Dalhem (een stadje bij Visé) en Valkenburg.

We komen op een verharde weg die we naar rechts vervolgen, tot aan de eerste geasfalteerde weg naar links, die slaan we in (Einderweg).

Als we deze weg aflopen, komen we op de Rijksweg uit, steken deze over en nemen de eerste straat rechts (Kerkstraat).

Bij de Y-splitsing links aanhouden en zo komen wij weer uit op het Kerkplein.

Foto millennium-lindeboom opgedragen aan Raoul Schulteis 1-1-2000