

Lentewandeling langs Eckelrade

door Jo Decker en Heerko Damsma

Dit is een wandeling van ongeveer 7,5 km, dus voor de meeste mensen ruim twee uur wandelen. De wandeling gaat over zowel de verharde weg, als over veldwegen en smalle voetpaadjes.

De wandeling start op het Kerkplein, waar de Kerkstraat volgen terwijl we de kerk links van ons houden. We lopen links de Vendelstraat in dus richting Rijksweg. Bij de Rijksweg aangekomen, steken we deze over (uitkijken voor druk verkeer!) en nemen de trap naar beneden, rechts van de bushalte en gaan linksaf het voetpad (Helvendelsvoetpad) in, waarbij we de groene en gele paaltjes volgen.

Op dit pad kun je vele muizenholletjes aantreffen, vooral tussen de graspollen onder de heg.

Bij het draaihek lopen we linksaf naar beneden, en gaan opnieuw een draaihekje door.

Links is hier een helling met mergel. Boeren gebruikten dit soort plekken vroeger om kalk te delven voor de bemesting van hun akkers

Bij de T-splitsing nemen we het pad rechts naar beneden. Na een draaihekjes de Grubweg oversteken en het voetpad omhoog gaan.

Hier is links een grote dassenburcht. Alle hopen löss die je hier ziet, zijn door de dassen opgeworpen. Het zijn heel wat kubieke meters grond die deze dieren verplaatst hebben. De verschillende hopen hebben ondergronds onderlinge verbindingen. De wissel van de das naar een ingang toe heeft vlak voor die ingang bijna altijd een knik.

Na het bos gaat dit pad links af langs de rand van een weiland.

Op dit weiland heb je op verschillende plekken een steeds ander uitzicht. Op de ene plaats zie je Cadier en Keer liggen, er-

gens anders het monument van de begraafplaats en weer verder kun je Eckelrade zien liggen.

Dit pad eindigt na ± 500 m op een halfverharde weg naar links. Dit pad aanhouden tot bij de T-splitsing met de Eckelraderweg. We volgen deze weg naar links en gaan na ± 50 m naar rechts, weer een halfverhard pad in.

Let eens op de vele prachtige hoogstamboomgaarden die Eckelrade omgeven. Je kunt er kersen-, pruimen-, peren- en appelbomen aantreffen.

Bij volgende T-splitsing de veldweg naar rechts nemen.

We passeren links een hele oude knotwilg. Deels is het hout binnenin al verrot, maar de schors en het direct daaronder liggende hout leeft nog, en heeft dus ook nog takken laten uitlopen. Langs het volgende stuk pad kun je vaak allerlei vogels aantreffen (vinken, kneutjes, kraaien, groenlingen etc.).

Bij de volgende Y- splitsing links aanhouden. Dit pad tot aan het einde aflopen. We gaan links het draaihek door en het weiland in. Direct hierna gaan we via een ander draaihek links het voetpad naar beneden in dat het Savelsbos inloopt (Let op: kan glad zijn!).

Het pad door het bos naar beneden volgen. Voordat we helemaal beneden zijn bij de Y-splitsing het pad naar links volgen.

Let eens op de prachtige grote bomen die je hier ziet. Je kunt ook goed de verschillen zien in de structuur van de schors van de verschillende soorten bomen. De grote bomen die we hier zien, zijn vooral Beuk, Zomereik, Gewone es en Zoete kers.

Dit pad maakt een bocht naar rechts. Hierna is er een draaihekje en kom je uit bij een kruising van diverse paden. We volgen het 2^{de} pad

naar links en daarna direct het pad met groene palen naar rechts en naar boven, de Riesenberg op.

We komen uit bij de grotten en lopen rechtdoor langs het boswachtershuisje.

We zijn nu bij *De Beuk*. Toen de woning vroeger nog permanent bewoond was, had men er ook een tuin. Dat is nog te zien aan de verwilderde planten in deze buurt: zoals Stinkend nieskruid en Lampionplant. Ook staan er vreemdsoortige struiken en bomen: Paternosterboom en Vleugelnoot Geniet hier van het uitzicht over Gronsveld en Heer; ook Maastricht kun je in de verte zien liggen.

Bij de Y-splitsing rechts aanhouden en verder naar boven lopen; na ± 100 m een klein bospad rechts omhoog gaan.

Hier kun je in de voorzomer een orchideeënsoort vinden: de Grote keverorchis.

We komen uit bij de Hel en gaan hier rechtdoor tot bij de Hotsboom

De boom heeft precies boven de grond een omtrek van ruim vier meter en is ongeveer veertig meter hoog. Hij heeft vroeger als grensboom gediend, ook weer tussen het graafschap Gronsveld en de heerlijkheid Cadier. Sommigen schatten de boom drie tot vierhonderd jaar. Uit oude archiefstukken (1444) weten wij dat op deze plek toen ook al een boom stond, die Hotsboom genoemd werd. Ook hier weten wij niet exact wat het woordje “hots” betekent; er zijn deskundigen die het op “oud” houden. Dus Hotsboom in de betekenis van “oude boom”.

Ook hier gaan we weer rechtdoor. Bij de viersprong van vier veldwegen met kruis, rechts aanhouden en doorlopen tot de Rijksweg. De Rijksweg oversteken en rechtdoor het paadje naar de Keerstraat oplo-

*pen; daarna rechtsaf de Van Laarstraat in en linksaf de Torenstraat in.
U komt weer op het beginpunt op het Raadhuisplein uit.*

